

## **Door de regen naar het zwembad**

Ik heb ontdekt dat dit misschien wel een metafoor is voor het hele leven.

*Ik wilde graag wat fitter worden, en wat minder rugklachten hebben. Ik dus naar het zwembad. Spullen pakken, half uur zoeken voordat ik m´n zwembrillette had gevonden, maar niet erg hoor, we gaan ervoor. Buiten aangekomen regent het pijpenstelen, maar kom op, niet zeiken, op je fiets met net iets te zachte banden daar naartoe. Ik maak m´n zadel droog en ga zitten. Ik merk al gelijk dat er een gaatje zit in het zadel, waardoor ik nu de doordrenkte zeem die daar onder zit leeg druk, waardoor m´n kont alsnog zeiknat is. Geen punt, ik heb er keiveel zin in.*

*Aangekomen bij het zwembad betaal ik en kleeft ik me om in een van de triplex peeskamertjes. De verontrustende urinelucht brandt (super handig) mijn neusharen vakkundig weg. Ik blijf vervolgens het muntje voor het kluisje te zijn vergeten. Ik dus in zwembroek terug naar de ingang, met 5 euro om te wisselen. De vrouw achter de kassa is boos en kijkt me aan alsof ze net een lama heeft horen schijten. Na veel bedelen en excuses maken heb ik mijn muntje en prop ik mijn spullen in het veel te kleine kastje.*

*Ik loop richting douches en ik hoor verschillende luchtalarmen af gaan. Bij nadere inspectie blijkt het te gaan om een 30 tal kinderen, dat gillend en krijsend een cordon vormt waar ik me doorheen probeer te wurmen. Ik zie de ouders met diepe wallen onder hun ogen, en blikken die zeggen: 'Red me! Haal me hier weg!' Voor ik het weet zit ik dus midden in een aflevering van de zwembadversie van De Luizenmoeder. Ik wurm me door de menigte en zie het bad in de verte lonken. Ik ben er bijna!*

*Aangekomen bij het bad merk ik dat ze zwembadwater godverdomme ook nooit eens aangenaam op temperatuur kunnen brengen. Het is zo weëg lauw, alsof het eerst koud was en er net, 5 minuten voor ik binnen kwam, 100 man hebben besloten: 'Fuck it, ik ga echt niet langs al die kinderen, dan maar lekker hier naar de wc. Ik duik in het water en denk na 10 minuten: 'Als je er eenmaal bent, is het eigenlijk best lekker.'*

Met dit vrolijke stukje wil ik vooral duidelijk maken dat belangrijke dingen niet altijd goed hoeven te voelen. Je komt hier dus eigenlijk weer terug bij bereidheid: Het actief op de koop toe nemen van moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.