

De hemelpoort

Achter de vraag hoe je wilt leven, zit een nog veel interessantere vraag: hoe wil je sterven?

Er is veel onderzoek gedaan naar mensen die op het einde van hun leven terugkeken op wat ze gedaan hadden. De grootste spijt die deze mensen hadden, was *dat ze te veel geleefd hadden volgens de normen en waarden van anderen*.

Met andere woorden: je eigen weg bepalen en ook daadwerkelijk volgen is cruciaal voor je levensgeluk. Stel dat je *nu* ineens bij de hemelpoort staat en Petrus je vraagt hoe je leven was. Wat zeg je dan?

Als ik nu bij de hemelpoort zou staan en alles per direct zou stoppen, dan zou ik blij zijn met:

.....
.....
.....

En ik zou spijt hebben van:

.....
.....
.....